

6 DIT IS DENNIS

Dennis zit in een rolstoel. Dat komt omdat hij is geboren met een spierziekte waardoor hij niet goed kan lopen. Hij zit op een gewone school en zijn vriendjes helpen hem als dat nodig is.

De spieren in zijn armen werken gelukkig wel goed, want Dennis houdt enorm van bouwen met Lego. Hij bouwt van alles na, gisteren heeft hij zelfs de Eiffeltoren gemaakt! Dennis wil later graag architect worden. Het lijkt hem heel leuk om hele mooie gebouwen te ontwerpen waar iedereen dan naar komt kijken.

Dennis heeft vaak een T-shirt aan. Hij heeft blond haar en bruine ogen. Zijn rolstoel is knalgroen want dat is zijn lievelingskleur.

Hij gaat vaak na school met zijn vrienden mee naar de speeltuin, of ze spelen op het schoolplein. Tikkertje en verstoppertje doet hij het liefst. Vind jij dat ook zo leuk? Dennis is erg snel met zijn rolstoel en weet altijd leuke plekken om zich te verstoppen.

Vijftien tellen in de rimboe vinden ze ook super leuk. Dat doen ze altijd in het bosje achter school. Ken jij dat spel? Dat is verstoppertje waarbij de zoeker bij een boom moet blijven staan en moet kijken of hij de andere kinderen ziet. Als hij niemand ziet telt hij terug van vijftien naar één en in die tijd moeten de kinderen terugrennen, de zoeker aantikken en zich weer verstoppen. Als ze gezien worden dan mogen ze met de zoeker een slinger maken totdat ze iedereen gevonden hebben.

Dennis vindt het leuk om het spel met zoveel mogelijk kinderen te spelen en is dan zelf het liefst de zoeker.

